



Kapelletjespad Geesteren - Mariaparochie

Auteur: Marycke Naber

Mariakapellen, kruisbeeld, Lateraalkanaal

Na een bezoek aan de St. Pancratiuskerk en een paar Mariakapelletjes vlakbij de bushalte in Geesteren loopt de route via een herdenkingskruis aan het Geestersche Veld, een Mariakapel en het Lateraalkanaal naar de bushalte in Mariaparochie. Daar staat een Mariakapel bij het kerkhof.

Dit is de twaalfde etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 900 km!). Het begint in Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne. Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid, met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving

Bushalte Geesteren

- bushalte Mariaparochie (13 km, bushalte na 6 km)

NB Check de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!

- Loop vanaf de bushalte Dorpsstraat naar de kerk. Bij het carillon op het kerkplein staat een informatiepaneel over Geesteren.

Na heimelijke bijeenkomsten sinds de Reformatie onder de Kroezeboom van Fleringen, in verschillende woningen, een schuur en een 'schaopschot' (schaapskooi), kreeg Geesteren in 1765 een stenen schuurkerk, gevolgd door een waterstaatskerk uit 1820.

De huidige neogotische St. Pancratiuskerk en de pastorie dateren van 1926. Het ontwerp is van J. Stuyt en Th.J. van Elsberg. In de top van de gevel is een afbeelding van St. Pancratius aangebracht, boven de deur een voorstelling van Christus met de vier evangelisten. In 2003 zijn kerkgebouw en pastorie grondig gerestaureerd. De kerk, met aan de linkerkant een Maria-icoon en links vooraan een Maria-altaar, is van 8.00 tot ca. 18.00 geopend.

- Ga met uw rug naar de kerk RA, langs het oorlogsmonument en voor de voormalige pastorie op nr. 2 langs. Aan de rand van de tuin van het huis staat een Mariakapel. U mag er naartoe lopen.

Eind jaren tachtig maakte pastoor Smits veel fietstochten door Twente. Geïnspireerd door de vele kapellen en landkruisen liet hij in 1990 deze tuinkapel in Twentse boerenstijl bouwen. Door al dat fietsen had hij blijkbaar een goede conditie, gezien het feit dat hij in 1994 op de 7e verdieping van de kerktoren eveneens een kapelletje heeft ingericht. Zie ook het informatiebordje.

- Loop terug langs de kerk, steek de Langeveenseweg over, ga RD en even later LA het kerkhof met een prachtige rode beuk op.

Aan de rechterkant staat een Mariakapelletje, dat rond 2010 is geplaatst.

- Loop terug naar de straat, ga daar LA. Ga bij de ANWB richtingwijzer RA, Huyerenseweg. U passeert Erve Wulferink met een paar mooie Twentse schuren.

1. Ga daarna het 1e karrenspoor schuin RA. Houd rechts aan over de zandweg, loop aan het eind daarvan RD, een betonweg.

- Steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD over het karrenspoor met fietspad, Geesterseveldweg. Ga de 1e weg LA, Delmaweg.

2. Ga de 1e halfverharde weg RA (nrs. 12 en 12A). Ga na de bocht naar links en naar rechts het 1e graspad LA (voor een huis langs).

- Steek aan het eind het karrenspoor over en loop RD over het graspad. Aan de rechterkant bevindt zich een monument voor Jan Oude Voshaar (zie het informatiebordje).

- Ga aan het eind RA over de asfaltweg. Ga de 1e weg LA, Veeneggeweg, dan de 1e halfverharde weg LA (nr. 4).

- Ga aan het eind LA over het fietspad. Aan de 1e oprit naar een huis en bedrijf staat een Mariakapel vlakbij het fietspad.

Mevrouw Kuipers ging vaak op bedevaart. Haar man stimuleerde haar daarin, maar ging nooit mee. Toen haar ogen achteruit gingen beloofde hij haar een kapelletje op het erf. Toen hij plotseling ziek werd en nog maar drie weken te leven bleek te hebben, heeft hij het nog net voor zijn overlijden laten bouwen door metselaar Eddy Kreuwel.

Het kapelletje is geïnspireerd op de veldkapellen rond Vasse. Het Mariabeeld heeft mevrouw Kuipers van haar nicht die verpleegkundige was. Deze had het beeld meegegeven aan een missiepater. Toen deze terugkeerde naar Nederland, heeft hij het haar teruggegeven. Elke morgen en avond brandt mevrouw Kuipers er een kaarsje. Haar zoon die naast haar woont heeft er de lantaarnpaal bij geplaatst.

- Loop terug over het fietspad en ga na de bushalte de 1e weg RA, Veeneggeweg. Ga de 1e halfverharde weg (bij nr. 3) LA. Deze gaat over in een karrenspoor.

3. Loop aan het eind RD, Voshaarsweg. Deze gaat over in een zandweg met fietspad. Ga de 1e halfverharde weg met fietspad LA, Slagenweg.

4. Ga de 1e halfverharde weg met fietspad RA, Achterhoeksweg. Deze gaat over in een asfaltweg. Ga aan het eind RA (Mooie Vrouwenweg).

5. Ga bijna aan het eind scherp LA door het klaphek en loop over het graspad langs het Lateraalkanaal.

- Ga bij de fietsbrug LA langs de klinkerweg, bij het kruispunt RA, bij het volgende kruispunt LA over de asfaltweg (Kessellersweg).

6. Ga aan het eind schuin LA, bij de driesprong schuin RA, Demmersweg. Loop bij het kruispunt RD (aan de rechterkant boerderijwinkel Erve Steenhagen).

- Houd bij de Y-splitsing rechts aan, Demmersdwarsweg. Ga in Mariaparochie de 1e klinkerweg met ouderwetse straatlantaarns RA.

- Loop LA langs partycentrum Tibbe, ga aan het eind RA. Tegenover de bushalte van lijn 64 staat links bij het kerkhof een Mariakapel.

Deze is in 2001 gebouwd ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor F.A.M. Kerkhof. Hij was van 1979 tot 2002 pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand en was zijn oudere broer G.H.J. Kerkhof opgevolgd. Deze was pastoor vanaf 1967 en moest in 1979 in verband met ziekte afscheid nemen.

De kapel is kosteloos ontworpen door architect Jan Perik uit Tubbergen in de neogotische stijl van de kerk uit 1918. De parochianen hebben het benodigde geld bij elkaar gekregen en de kapel is door vrijwilligers uitgevoerd. De beelden van Maria en Bernadette Soubirous zijn afkomstig uit de Lourdesgrot van het St. Elizabethziekenhuis te Almelo, dat in de jaren '80 van de vorige eeuw is afgebroken.

- De bushalte van lijn 66 vindt u voorbij de kerk links aan de weg naar Albergen.

Praktische informatie

Landelijk gebied, kanaal. 35% onverhard

Eten en drinken

Café-cafetaria Royal, Langeveenseweg 22, Geesteren, 0546-632531

Café Kottink, Dorpsstraat 36, Geesteren, 0546-632230, kottink.nl.

Bakkerij De Kraai, Dorpsstraat 18, Geesteren, 0546-632502

Hotel-restaurant Tibbe, Almelseweg 214, Mariaparochie, 0546-861520, tibbeinfo.nl

Bakkerij De Kraai, Tubbergerweg 18a, Mariaparochie, 0546-625879

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat Geesteren, bus 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel

Bushalte Veeneggeweg Harbrinkhoek, bus 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel

Bushalte Mariaparochie, bus 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel

Bushalte Mariaparochie, bus 66 Almelo-Albergen-Oldenzaal. Niet op zondag!

Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren reserveren!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-geesteren---mariaparochie/15517/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.



BESTEL DE MOOISTE WANDELGIDSEN OP WWW.GEGARANDEERDONREGELMATIG.NL



4

Neem een abonnement!

Meer dan 1500 wandelkaarten

www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

voor slechts

€ 12,50