



Kapelletjespad Lattrop, rondje Kloster Frenswegen (Du)

Auteur: Marycke Naber

Mariakapellen, landkruis, bos, Bergvennen

Vanaf de bushalte R.K. Kerk loopt de route naar de Mariakapel aan de Gele Beek achter de begraafplaats. Vervolgens door Forst Bentheim naar het voormalige Augustijner klooster in Frenswegen. Daarna door Forst Bentheim en natuureservaat Bergvennen en langs een landkruis en een Mariakapel terug naar de bushalte in Lattrop.

Dit is de negentiende etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 900 km!). Het begint in Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne. Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid, met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving

Rondwandeling vanaf Lattrop over Kloster Frenswegen. Afstand 18,5 km, ingekort (niet langs het klooster) 15 km

NB Neem paspoort of identiteitskaart en vanaf het voorjaar muggenolie o.d. mee!

Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus!

Als u in Erve Bossem verblijft, kunt u vanaf de nabijgelegen bushalte Viersprong naar het beginpunt.

- Ga vanaf de bushalte R.K. kerk de weg links van de kerk in. Deze is in de zomermaanden overdag geopend.

Na de Reformatie werden de Lattropper katholieken gesteund door de adellijke familie Bentinck op Brecklenkamp, die een huisgeestelijke op hun huis onderhield. Lattrop-Brecklenkamp werd in 1818 als zelfstandige parochie opgericht. De huidige H.H. Simon en Judaskerk uit 1925-1936, ontworpen door architect Joseph Cuypers, kwam in de plaats van een waterstaatskerk uit 1819.

De kerk is opgedragen aan de apostels Simon Kananeüs, bijgenaamd de IJveraar, en Judas Thaddeus (dus niet de verrader Judas Iskariot). Volgens een overlevering zouden zij op dezelfde plaats en tijd de marteldood zijn gestorven.

De stenen gewelven zijn gemetseld door Italiaanse vaklieden. De kruisweg van Italiaans mozaïekwerk is in 1937 aangebracht. In de kerk bevinden zich een Maria-altaar en een aantal antieke beelden, onder meer links vooraan een Piëta uit het eind van de 15e eeuw.

- Waar de weg naar links afbuigt naar het kerkhof loopt u RD over het karrenspoor. Ga aan het eind van het kerkhof LA naar de Mariakapel.

Deze is in 1954 gebouwd ter ere van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Leferink. In die tijd was het de gewoonte een pastoor iets blijvends aan te bieden voor zijn jubileum. De pastoor wilde niets persoonlijks hebben, maar vond een Mariakapel een toepasselijk gebaar.

De kapel werd met veel giften en handarbeid van vrijwilligers gerealiseerd, waaronder leden van de Jonge Boeren- en Tuindersbond (JBTB) uit Lattrop en Breklenkamp. Boven het 'altaar' hangt een schilderij van een van de zes verschijning van Maria in 1917 aan drie herderskinderen te Fatima in Portugal.

Van 1955 tot 1963 was de kapel op Sacramentsdag (de donderdag na de eerste zondag na Pinksteren) een rustpunt tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie. In 1995 is begonnen met een jaarlijkse Mariaprocessie, op de zaterdagavond voor Moederdag.

- Loop over het grasveld naar de Geele Beek, daar LA over het graspad, bij de brug RA over de asfaltweg.

1. Ga de 1e weg (bij paddestoel 72406) LA, Bergvennenweg, bij de kruising LA, Kommiezendijk, bij de kruising RD.

In het grensgebied werd nogal gesmokkeld, onder meer sterke drank, koffie en sigaretten. Commiezen waren grenswachters in dienst van de douane, die deze sluikhandel moesten tegengaan.

2. Ga bij paddestoel 66425 RA. Het betonnen karrenspoor gaat over in een brede zandweg.

- Waar deze overgaat in een asfaltweg gaat u LA. Dit gruispad loopt langs de grens met Nedersaksen.

- Na grenspaal 54 ziet u links een mooi ven. Dit ligt op grondgebied van Twickel bij Delden. Verderop grenzen aan de linkerkant weilanden en akkers aan het pad.

3. Ga ca. 100 m voor het eind daarvan RA (het pad splitst zich hier even om een bankje heen), bij de asfaltweg RD over het karrenspoor.

Voor de inkorting gaat u hier RA, waar de asfaltweg naar links buigt RD, bij de afsluitboom (Wildruhezone) LA. Ga aan het eind RA over de asfaltweg, waar deze een bocht naar links maakt RA, een bospad. Zie verder bij routepunt 6.

- Loop aan het eind RA over de halfverharde weg. Ga na de bocht naar rechts LA over de onbewaakte spoorwegovergang (kijk uit!).

4. De halfverharde weg gaat over in een asfaltweg. Blijf RD lopen naar het klooster.

Dit is in 1394 gesticht door Augustijner koorheren. Deze sloten zich in 1400 aan bij de Windesheimer congregatie van de Moderne Devotie. Tijdens de Reformatie nam het aantal paters af, maar in de 17e eeuw kwam het klooster weer tot bloei en in de 18e eeuw werd het uitgebreid. Onder de klok aan de voorgevel wordt het jaartal 1742 vermeld. In 1815 verliet de laatste koorheer het klooster. Dat kwam toen in het bezit van de vorst van Bentheim en Steinfurt.

De laatgotische hallenkerk uit 1445 is in 1881 door blikseminslag vernield. Op de fundamenteën daarvan is in 1996 de moderne kloosterkapel gebouwd. Het klooster is tegenwoordig een bezinnings- en conferentieoord.

- Ga LA langs het klooster en de nieuwe kapel. Ga bij de parkeerplaats RA over de asfaltweg / halfverharde weg. Ga het 1e halfverharde pad RA en door het poortje.

- Loop rechtsom om het labyrint met een oude zandstenen put heen. Rechts ziet u aan de gevel een Mariabeeld met kind.

Daaronder staat 'Quae finita piis stant frenswegiana sub alis testatuere tuae virgo patrona domus', wat ongeveer betekent: 'Getuig heilige maagd, patroonheilige van het huis, van alles wat in Frenswegen voorbij gegaan is en onder vrome vleugelen staat'.

- Ga na driekwart cirkel RA, door het poortje en RA over de halfverharde weg. Deze gaat over in een asfaltweg.

- Ga de 1e weg RA en volg deze tot de hoofdingang van het klooster, ga daar LA, Fuchsweg. Volg de brede asfaltweg met een bocht naar links, Paradiesweg.

5. Ga na ca. 50 m LA en meteen RA over het halfverharde pad evenwijdig aan de weg. Ga aan het eind daarvan RA en meteen LA, Paradiesweg.

- Ga bij de onbewaakte spoorwegovergang (kijk uit!) RA, Brookweg. Loop bij het kruispunt RD, daarna in de 2e bocht naar rechts RD, een bospad

6. Loop RD langs de afsluitboom, ga bij de kruising (rechts een afsluitboom van de Wildruhezone) LA.

- Ga aan het eind RA, een klinkerweg, deze gaat over in een asfaltweg. Waar deze overgaat in een zandweg gaat u LA over het halfverharde fietspad.

7. Ga na ca. 150 m RA, een smal pad (oranje pijl). U betreedt het natuurgebied Bergvennen van Landschap Overijssel.

- Houd bij het karrenspoor links aan, loop bij wandelpaal E 93 RD, houd bij de splitsing links aan. Aan het eind staat een informatiepaneel. Ga daar LA, een zandweg met fietspad.

8. Na ca. 500 m bevindt zich links een observatiescherm. Blijf RD lopen over de asfaltweg, langs camping De Bergvennen.

- Ga aan het eind RA, Frensdorferweg. Zijweg naar links negeren. Aan het eind van de bomenrij aan de rechterkant staat een monument in de vorm van een zwerfkei.

Deze geeft de plek aan waar de bekende kunstschilder Johan Bartold Jongkind (1819-1891) is geboren. Zijn vader was douanier en werd een jaar later naar Vlaardingen overgeplaatst. Jongkind vertrok in 1846 naar Parijs, was daar zeer geliefd onder andere kunstschilders en maakte er furore als voorloper van het Impressionisme.

Nadat hij in 1855 naar Nederland was vertrokken, werd hij in 1860 door zijn vrienden teruggehaald naar Parijs. Daar ontmoette hij de liefde van zijn leven Joséphine Fesser-Borrhee, met wie hij zich vestigde nabij Nevers, later in de Dauphiné. Zijn laatste levensjaren bracht hij door nabij Grenoble.

Na Vincent van Gogh wordt Jongkind als Nederlands meest invloedrijke 19e-eeuwse schilder beschouwd. Zijn schilderijen staan bekend om het toveren met kleuren en lage horizon, zodat de luchtpartijen eruit springen.

- Vlak na een doodlopende weg naar links bevindt zich een landkruis.

Na de Tweede Wereldoorlog werden overal in Twente landkruisen opgericht. Daardoor geïnspireerd wilde ook de toenmalige Jonge Boeren en Tuinders Bond (JBTB) van Lattrop een kruis oprichten. Al gauw was een boer gevonden op wiens grond het geplaatst kon worden. En dat nog wel vlakbij het voormalige geboortehuis van de beroemde kunstschilder Johan Bartold Jongkind.

Het kruis werd vervaardigd door plaatselijk aannemer Warmes, het kerkbestuur nam de kosten op zich, in 1948 werd het geplaatst en een jaar later ingewijd. Het onderhoud was aanvankelijk in handen van de JBTB. Sinds de jaren tachtig is dat overgenomen door de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond). In 2005 werden kruis en corpus grondig schoongemaakt en gerestaureerd.

9. Weg naar rechts negeren. Rechts bevindt zich restaurant 'n Veldhook. Ga bij het kruispunt RA, Disserholtweg.

(Als u rechtstreeks naar Erfgoed Bossem wilt, loop dan rechtdoor en ga na het kruispunt het 1e weggetje RA.)

- Bij de 2e zijweg staat links een Mariakapel met daarnaast een linde. Deze is in 1998 geplant ter vervanging van de zogenoemde Binnenvééldboom uit 1378.

In 1949 kwam de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) van Lattrop op het idee om een Mariakapel te bouwen. De jongeren, ook wel Kajotters genoemd, brachten het geld ervoor bijeen door te collecteren op dorpsfeesten en bruiloften. De familie Arends bood een stuk grond aan. Met hulp van veel vrijwilligers werd de 'Kajotterkapel' gebouwd, naar een ontwerp van architect Sombekke uit Denekamp.

De parochiekerk schonk het houten beeld van Maria met kind. In 1952 volgde de inwijding. Ieder jaar voorafgaand aan de jaarvergadering in mei hielden de Kajotters een dienst in de parochiekerk en vertrokken daarna in optocht en met drumband naar de Mariakapel om daar een bloemenhulde te brengen. De KAJ hield in de jaren zeventig op te bestaan, waarna de familie Arends en later de burens het onderhoud op zich namen.

- Ga in het dorp Lattrop bij het kruispunt RA, Dorpsstraat, naar de bushalte bij de kerk.

Praktische informatie

Bos en veld, kloosterterrein, natuurreserveaat. 60% onverhard

Kijken

H.H. Simon en Judaskerk Lattrop, van ongeveer mei t/m september overdag geopend

Eten en drinken

Bakkerij Brunninkhuis, Dorpsstraat 50, Lattrop, 0541-229464, bakkerijbrunninkhuis.nl. Alleen 's zomers zitgelegenheid (buiten).

Café-restaurant Am Kloster, Klosterstraße 9, Nordhorn, cafe-am-kloster.com, 0049-5921-7123320

Kantine camping De Bergvennen, Bergvennenweg 35, Lattrop, 0541-229306. Open: apr. t/m sept.

Familierestaurant 'n Veldhook, Frensdorferweg 45, Lattrop, 0541-796520, restaurant-nveldhook.nl (alleen tijdens de zomervakantie; in voor- en naseizoen bevindt het restaurant zich voorbij 'n Veldhook op camping De Rammelbeek, 0541-229368)
Gasterij De Smid, Dorpsstraat 32, Lattrop, 0541-229223, www.gasterijdesmid.nl

Overnachten

B&B De Oale School, Dorpsstraat 94, Lattrop, 0541-229436, deoaleschool.nl
Erfgoed Bossem, Dorpsstraat 7, Lattrop, 0541-221392, bossem.nl?. Zaterdagavond mogelijkheid tot dineren.

Openbaar vervoer

Buurtbus 596 Ootmarsum - Denekamp, haltes RK kerk Lattrop en Viersprong Lattrop (nabij Erfgoed Bossem). Niet in het weekend. De laatste bus vertrekt vroeg in de avond. Raadpleeg 9292.nl!
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren bellen!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-lattrop-rondje-kloster-frenswegen-du/15528/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.



DE MOOISTE WANDELINGEN ZIJN
OPGENOMEN IN PRACHTIGE
WANDELGIDSEN.
128 PAGINA'S WANDELPLEZIER!
DE MOOISTE WANDELGIDSEN VAN NEDERLAND BESTEL JE OP WWW.GEGARANDEERDONREGELMATIG.NL



4 **Neem een abonnement!**
Meer dan 1500 wandelkaarten
www.wandelzoekpagina.nl/abonnement
voor slechts
€ 12,50