



Kapelletjespad De Lutte - Losser

Auteur: Marycke Naber

Mariakapellen, landgoed Duivelshof, Koksbos

Vanaf de bushalte in De Lutte loopt de route langs de St. Plechelmuskerk en het Arboretum Poort Bulten en vervolgens via Binkhorsterkerkpad naar de oudste Mariakapel in Twente op erve Binkhorst. Daarna langs een Mariakapel aan de Snoeyinksweg en over landgoed Duivelshof. Op weg naar de RK kerk in Losser (met Mariakapel en aan de zijmuur een kruisbeeld) komt u nog twee Mariakapellen uit de jaren '30 van de 20e eeuw tegen.

Dit is de 27e etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 800 km!). Het begint in Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne. Het pad kan als langeafstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid, met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving

Bushalte De Lutte - bushalte Losser (15,5 km, bushalte na 13 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!

- Met uw rug naar deabri van de bushalte loopt u RA langs de St. Plechelmuskerk.

Bij de kerk staat een informatiebord (onder een Twents afdakje) over De Lutte en de kerk. Zie ook het informatiebordje bij de ingang van de kerk. Deze is overdag geopend. Rechts bevindt zich een Mariakapel. Rechts naast de kerk staat een Mariagrot uit de jaren '30 van de 20e eeuw.

- Houd bij het beeld van de Kardoes of Hellehond (zie het volksverhaal daarover op de sokkel) rechts aan, richting Losser.

- Loop RD over de snelweg en het spoor. Ga meteen daarna LA, Poortbultenweg. (Rechts is de ingang van Arboretum Poort Bulten met Schenkerij Poort Bulten.)

1. Ga de 1e halfverharde weg RA, Binkhorsterkerkpad; deze gaat over in een halfverhard fietspad. Blijf bij de asfaltweg RD lopen.
2. Loop aan het eind RD, asfaltweg richting Losser. Ga direct daarna schuin LA (nrs. 14 en 16), dan het 1e karrenspoor RA. Loop aan het eind RD over de asfaltweg.

- Ga de 1e doodlopende weg LA (nr. 10). Rechts voor de boerderij staat een Mariakapel. Bezoekers zijn welkom, mits zij de privacy van de bewoners respecteren.

Dit is de oudste Mariakapel in Twente. De stenen plaquette aan de voorkant vermeldt het jaartal 1888. J.Binkhorst is tevens de laatste van die naam op erve Binkhorst. Ooit is een grote tak van de eik afgebroken, maar de kapel is toen wonder boven wonder gespaard gebleven. In 1967 is de kapel gerestaureerd. Het onderhoud is al meer dan honderd jaar in handen van de familie Sanderink.

- Loop terug naar de weg, ga daar LA. Ga na ca. 1,5 km RA over het betonkarrenspoor, Snoeyinksweg.

3. Na ca. 300 m staat links een informatiepaneel over de Snoeyinksbeek. Bij de overgang van karrenspoor naar halfverharde weg staat aan de rechterkant een Mariakapel.

In 1998 liet mevrouw Kristen-Greftenhuis, eigenares van erve Oald Luttkhoses aan de Snoeyinksweg, deze Mariakapel bouwen nabij haar boerderij. Zij wilde daarmee dankbaarheid betuigen namens alle generaties die het omliggende land bewoonden en bewerkten. Aan de rechterkant van de kapel is een gedenkplaat aangebracht met de namen van de oorspronkelijke bewoners van de boerderij.

De geveltekens met een kruis, anker en hart symboliseren geloof, hoop en liefde. In de kapel hangt een schilderij met de afbeelding van Maria van Altijddurende Bijstand. De kapel wordt onderhouden door Theo en Tiny Volker.

- Ga aan het eind RA, een asfaltweg (Lossersestraat). Ga na ca. 500 m, aan het eind van het moerasgebied aan de linkerkant, LA door een klaphekje.

4. Het graspad buigt na de bosrand naar rechts, over en langs een vergrast heideveldje. Ga aan het eind LA, een halfverharde beukenlaan.

- Volg deze met een bocht naar links. Ga aan het eind na het houten hek LA, een halfverharde weg met fietspad (Puttenpostweg).

Als u naar ijsboerderij 't Loaboerke wilt (ca. 300 m van de route), loop dan RD langs een picknickbank bij een vennetje.

5. Ga aan het eind RA, Veldmatenweg. Steek aan het eind daarvan de voorrangsweg over (kijk uit!). Links bij het 1e huis staat een Mariakapel.

Pastoor J.J. Schaafs van de Maria Geboortekerk in Losser probeerde in de jaren dertig de hoofdwegen naar de kerk te voorzien van landkruisen en kapelletjes. Deze kapel is in 1938 in opdracht van mevrouw Becks opgericht op het erve Becks of Krab.

Heel wat inwoners van Losser hebben er tijdens de Tweede Wereldoorlog een kaarsje opgestoken. Aan het eind van de oorlog beschoot een Engelse jager, die het gemunt had op Duitse troepen, het gebouwtje. Wonder boven wonder is de kapel toen niet volledig verwoest, ook al ontplofte een granaat onder Maria's voeten.

In 1946 kwam een meisje uit de buurt onder een auto en raakte zwaargewond. Buurtbewoners hebben toen elke avond bij de kapel gebeden. Toen het meisje in 1948 weer wat opknapt hebben alle meisjes uit de buurt als dank een bloemenprocessie gehouden. Het Mariabeeld verdween daarbij onder de bloemenhulde.

- Ga RA over het fietspad. Ca. 150 m na het begin van het bos aan de linkerkant gaat u LA door het klaphekje. Loop ca. 500 m RD, zijpaden negeren.

6. Ga bij de 1e kruising LA. Volg dit pad RD met een ruime bocht naar links. Ga aan het eind RA, een karrenspoor.

- Ga aan het eind LA, Snippertweg. Na een bocht om een huis heen en een bocht naar links gaat u het 1e pad RA (klootschietbaan Java).

Als deze in gebruik is, kunt u beter de volgende weg RA gaan, Nederzettingweg. Zie aan het eind van de weg verder bij routepunt 7.

- Ga bij de zandweg met fietspad LA, bij de asfaltweg RA.

7. Ga vlak voor de voorrangsweg LA over de ventweg, steek daarna de voorrangsweg over (kijk uit!), ga LA over het fietspad, dan de 1e weg RA, Kranengoorweg.

Ca. 300 m verderop langs de voorrangsweg bevindt zich bushalte Kranengoorweg.

- Volg de halfverharde weg met een haakse bocht naar links, Imenhofzijweg. Deze gaat over in een karrenspoor met fietspaadje.

8. Houd bij de driesprong links aan, verderop een halfverharde weg resp. asfaltweg. Steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RA over het fietspad.

- Na ca. 400 m staat langs de weg een Mariakapel, toegankelijk via een klinkerstraatje vanaf het fietspad.

De stenen van de kapel uit de jaren dertig zijn in steenfabriek De Werklust gebakken voor de H. Blasiuskerk in Beckum. Daar was C.E. Osse, afkomstig van de familie van de steenfabriek, van 1907 tot 1940 pastoor. De overgebleven stenen zijn waarschijnlijk door hem geschonken aan de parochie Maria Geboorte in Losser voor de bouw van kapelletjes.

De letters SM in het linker rozet van het smeedijzeren hek staan voor Sancta Maria. In het rechter rozet staan de symbolen kruis, anker en hart voor geloof, hoop en liefde. Eerder was een icoon in de kapel aangebracht. Deze is in 1989 vervangen door het Mariabeeld, afkomstig uit de Maria Geboortekerk. Het stond namelijk in de weg bij een tv-uitzending van de mis op de tweede adventszondag in dat jaar. Op initiatief van enkele parochianen is het toen overgebracht naar de kapel.

- Loop tegenover de linker zijkant van de kapel het fietspad in, Oude Muchteweg, bij de kruising RD.

9. Ga aan het eind LA, bij het kruispunt RA. Houd bij de driesprong links aan (Vlasakker), ga aan het eind RA.

- Ga de 1e straat LA, Lentfertstraat, aan het eind daarvan RA, Dr. Frederiksstraat, bij de voorrangsweg LA.

- Loop na de bushalte LA door het Pastoriepark, aan het eind daarvan bij de fontein RA. Ga bij het tegelpad RA en loop om het kerkhof heen.

- Tegen de muur van de kerk staan een paar oude grafstenen en achterop het kerkhof een Calvariekruis. Ga bij de uitgang van het kerkhof RA naar de ingang van de kerk.

Aan de rechterkant bevindt zich een Mariakapel. Deze is dagelijks overdag geopend. De H. Maria Geboortekerk uit 1902 kwam in de plaats van de oude St. Martinuskerk. Vanwege het groeiende aantal katholieken in Losser was deze namelijk te klein geworden. Zie ook de informatie in de hal van de kerk.

- Loop verder langs de zijkant van de kerk. Tegen de zijmuur staat een kruisbeeld met een levensgroot houten corpus.

Het kruis was afkomstig van het St. Catharinaklooster uit 1665, net over de grens bij Glane, dat in 1811 werd opgeheven. Het kreeg een plaats op het vroegere kerkhof. Toen dat plaats moest maken voor woningbouw, kwam het corpus op de zolder van de pastorie terecht. Daar werd het in 1988 weer ontdekt. Nadat het was opgeknapt door de familie Meijerink, is het kruisbeeld in 1989 geschonken aan pastoor H. Jacobs ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest, waarna het zijn huidige plek kreeg.

- Bij de kerk bevinden zich de bushaltes: aan deze kant richting Overdinkel, aan de overkant richting Oldenzaal en Enschede.

Praktische informatie

Bos en veld. 45% onverhard

Kijken

Arboretum Poortbulten, Lossersestraat 70a, De Lutte, arboretum-poortbulten.nl

Eten en drinken

Diverse horecagelegenheden in het centrum van De Lutte, zie visitdeluttelosser.nl

o.a. Eetcafé Plexat, Dorpstraat 3, 0541-551350, eetcafe-plexat.nl

Schenkerij Poort Bulten, Lossersestraat 66, De Lutte, 06 29296644,

schenkerijpoortbulten.nl

IJsboerderij 't Loaboerke (ook koffie en thee; apr. t/m okt. dgl.), Duivelshofbosweg 2, De Lutte, 053-5381892, loaboerke.nl

Cafetaria Cowyn, Gronausestraat 5, Losser, 053 573 8798, facebook.com/CafetariaCowyn

Chinees restaurant De Iris, Gronausestraat 1, Losser, 053-5388957, restaurant-iris.nl

Diverse horecagelegenheden in het centrum, zie visitdeluttelosser.nl

Overnachten

Trekkershuisjes Erve Dalhoes, Bavelweg 2, De Lutte, 0541-552003,

thomik.nl/html/ervedalhoestrekkershuisjes.htm

Hotel-café-restaurant Marktzicht, Martinusplein 25, Losser, 053-5381282,

www.marktzicht.nl

Openbaar vervoer

Bushalte R.K. Kerk De Lutte, buurtbus 593 De Lutte-Oldenzaal (niet op zondag!)

Bushalte Kranengoorweg, lijn 61 Enschede-Overdinkel

Bushalte R.K. Kerk Losser, lijn 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel en lijn 61 Enschede-Overdinkel

Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren reserveren!

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-de-lutte---losser/15548/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en wegekruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.



4 **Neem een abonnement!**
Meer dan 1500 wandelkaarten

voor slechts
€ 13,50