



Buren

Anna van Egmond (1533-1558)

Buren mag zich al eeuwenlang Oranjestad noemen. De speciale band die de koninklijke familie met het stadje heeft, voert terug naar 1551. In dat jaar trouwde Willem van Oranje met Anna van Egmond, gravin van Buren. Hun huwelijk werd gesloten op het voormalige kasteel van Buren. Hun nazaten droegen allemaal de titel graaf of gravin van Buren. Prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zijn nu nog steeds gravin en graaf van Buren. Geen wonder dat Willem-Alexander in 1986 de Elfstedentocht schaatste onder het pseudoniem W.A. van Buren!

Wie alleen voor de koninklijke highlights komt, heeft aan een korte wandeling door het park en het stadje genoeg. Maar vooral in het voorjaar, als de fruitbomen bloeien, is de langere lus een must. Geniet van bloeiende bloesems en de weidse uitzichten. En besluit de dag koninklijk op het terras van 'de Prins' met bijvoorbeeld een 'Prinsenborrel'.



Routebeschrijving

1. Vanaf de parkeerplaats aan de Tielseweg maak je meteen de keuze voor de hele wandeling of voor de korte stad- en parkwandeling.

Korte route: loop ri. stadje. Bij rotonde RD, brug over de Korne oversteken. Direct LA, (voetpad langs) Kornewal volgen. Aan het eind bij keuzepunt V27 (wandelnetwerk Rivierenland) RA, voetpad met kastanjabomen. Zie verder punt 7 t/m 11.

Hele wandeling: volg vanaf de parkeerplaats, met je rug naar het stadje gekeerd, het fietspad rechts van de parkeerplaats. Ga voorbij enkele speeltoestellen op kruising met voetpad LA (wit-rode markering). Aan het eind van het klinkerpad RD, Prins Mauritsstraat. Steeds RD en aan het eind RA, Maximiliaan van Egmondstraat. Aan het eind van de weg bij bordje F.R. de Lanoistraat, LA. Smal tegelpaadje volgen dat meteen naar rechts buigt. Tegelpad gaat over in asfaltpad.

2. Einde pad LA, een rustig asfaltweggetje op (wit-rode markering even verlaten). Op driesprong rechts aanhouden, langs picknickbank en informatiepaneel. (Als je op de driesprong LA gaat, kom je bij Marijkes Fruitkorfje. Op vrijdag en zaterdag is er fruit en sap te koop.)

Hoge Kornseweg volgen en Burensedijk links negeren. Voorbij begraafplaats aan je linkerhand ga je direct RA, een onverhard pad op ri. kerk van Erichem (weer wit-rood gemarkeerd). Einde paadje LA, asfaltweg. Je loopt Erichem in, passeert de kerk aan je rechterhand en negeert een weg naar links.

3. Einde weg, recht voor het Dorpshuis, LA, Erichemseweg. Na 20 m RA en meteen LA, parallelweg van Erichemseweg volgen. Na bushalte passeer je aan je linkerhand een Beatrixboom [A]. Verderop kom je weer op de Erichemseweg uit. Direct na elektriciteitshuisje RA, onverhard pad (Staatsbosbeheer). Aan het eind, na ruim 600 m, RA de asfaltweg op; vanaf hier volg je tot punt 6 de markering van het Errekomsepad, een Klompenpad. Op driesprong linksaf, Burensewal, doodlopende weg. Bij keuzepunt V29 onverhard pad links negeren en RD lopen.
4. Bij Betuws Wijn domein (huisnr. 5) LA en direct na 10 m RA. Parkeerplaatsje oversteken en onverharde pad volgen. Helemaal RD lopen langs rand wijngaard. Aan het eind, vlak voor een bomenhaag, buig je naar links (bij twijfel: stickers Klompenpad volgen). Doorlopen tot volgende hoek wijngaard en daar RA, door de bomenhaag. Direct weer RA, pad met sloot aan linkerhand volgen tot eind. Op asfaltweg LA en na 5 m RA, onverharde Klompenpad vervolgen. Sloot eerst aan rechterhand, even later aan linkerhand. Pad helemaal RD volgen.
5. Waar sloot splitst, meebuigen naar rechts. Einde onverharde pad LA, grindweg op van camping De Karekiet. Voorbij toiletgebouw meebuigen naar links en meteen vóór brug RA. Onverhard pad helemaal volgen, sloot aan linkerhand. Het gaat verderop over een duiker heen; daarna LA. Na circa 20 m een hek passeren via overstapje. Voor een schuurtje weer een hek passeren en LA bruggetje over. Weiland oversteken met sloot aan rechterhand. Aan het einde, vóór afrastering, LA. Loop naar het elektriciteitshuisje en ga via het overstapje naar de asfaltweg. RA, loop in linker berm van de weg (voorzichtig, let op het verkeer).

6. Eerste weg RA, Hulsterstraat (hier verlaat je het Klompenpad). Je passeert een opvallend spiegelgebouw aan de linkerhand. Eerste weg LA, Graafschapsstraat. Deze straat uitlopen en aan het eind LA, De Bijen. Meebuigen naar rechts en restaurant De Prinsenhof passeren. Rechts aanhouden, voorrangsweg oversteken en LA, fietspad. Via brug steek de Korne oversteken (zijrivier Linge) en meteen daarna RA.
 7. Direct na 5 m bij keuzepunt V27 (wandelnetwerk) LA, een voetpad op met aan weerszijden oude knoestige kastanjabomen. (Hier komt de stadswandeling van rechts bij de route.) Aan het eind van het paadje ligt rechts op de hoek De Pannekoekenbakker met keuzepunt V26 (wandelnetwerk). Ga hier LA.
 8. Voorrangsweg, Dreef, oversteken en RD over toegangspad van het park (wit-rode markering). Vóór plantsoentje RA ri. wit gebouw van begraafplaats. Weg naar links volgen om het plantsoen heen; aan je rechterhand is een monument dat herinnert aan voormalig kasteel Buren [B]. Voorbij weer een wit gebouw ('TV Buren') op splitsing rechts aanhouden. Zijpaden negeren. Tweemaal op splitsing RA (wit-rode markering).
 9. Ca. 10 m verder weer RA (wit-rood verlaten). Het hoge pad volgen met dieper gelegen grasveld aan je rechterhand. Je passeert een monumentje op betonnen paal (bronzen uitbeelding van het kasteel). Blijf het hoge pad volgen tot je bijna helemaal rond bent. Ter hoogte van gebouwtje van de tennisclub, vlak voor begraafplaats, LA. Na ca. 30 m RA, pad volgen tussen slotgracht (links) en begraafplaats (rechts). Om de begraafplaats heenlopen en op toegangsweg LA. Steek de voorrangsweg over.
 10. RD langs De Pannekoekenbakker ri. kerktoren (Buitenhuizenpoort). Loop onder de Buitenhuizenpoort door. Ga vlak voor de Sint-Lambertuskerk [C] LA. Je loopt langs museum Buren en Oranje [D]. Volg de klinkerweg helemaal tot het eind (wordt Zoetendaal). Vlak voor de vestingwal LA naar de molen.
 11. Bij molen 'Prins van Oranje' [E] scherp RA, voetpad volgen over de vestingwal. Bij keuzepunt V12 (wandelnetwerk) het voetpad over de wal blijven volgen en doodlopende weg links negeren. Na het Marechausseemuseum [F] RA, Weeshuisstraat. Eerste weg LA, Gasthuisstraat. Op kruising LA, Peperstraat. Je passeert Hotel-Rest. de Prins ** aan je linkerhand. RD via een brug de Korne oversteken. Bij rotonde RD naar parkeerplaats. OV-reizigers: lees verder bij punt 1 van de route.
- ** OV-reizigers die alleen de stad- en parkwandeling lopen, gaan bij Hotel 'de Prins' RA. Volg (het voetpad langs) de Kornewal tot einde bij keuzepunt V27. Hier RA, voetpad met kastanjabomen naar keuzepunt V26 en De Pannekoekenbakker. De bushalte ligt aan de voorrangsweg, Dreef.

Praktische informatie

Lengte

11.5 km

Inkorten

3 km: alleen stad- en parkwandeling

Startpunt

P bij rotonde Tielseweg/Peperstraat in Buren

Parkeren

P bij rotonde: Tielseweg 2a, Buren

OV

Buslijn 46 (Tiel-Culemborg), halte Plantsoen, Buren. Dreef volgen in zuidelijke richting; links ligt De Pannekoekenbakker met keuzepunt V26. Route oppikken bij punt 8.

Horeca

Diverse gelegenheden in centrum Buren, waaronder De Hofhouding (www.dehofhouding.nl, ma en wo gesloten) en Hotel-Rest. De Prins (www.restaurantdeprins.nl)

Te bezoeken

Museum Buren en Oranje, www.museumburenenoranje.nl

Molen 'De Prins van Oranje', www.burenstad.nl/site/molen-prins-van-oranje-buren

Marechausseemuseum, www.marechausseemuseum.nl

Honden

Verboden (maar bij het korte rondje door Buren zijn honden aangelijnd toegestaan)

Let op

De route volgt delen van het Errekomsepad, een Klompenpad. Tijdens of na regenachtige periodes kunnen deze trajecten drassig zijn. Draag hoog en waterdicht schoeisel.

Achtergrondinformatie

A. Beatrixboom

Om aan te geven dat de Beatrixboom een bijzondere boom is, wordt hij omheind door een groen, smeedijzeren hekje. Er staat een sierlijke gouden letter 'B' in en een gouden kroontje erboven met de tekst: 'Hare Majesteit de Koningin, 31 januari 1988, 50 jaar'. Op die datum werd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de toenmalige koningin een koningslinde geplaatst die naar haar was vernoemd. De Confederatie van Oranjeverenigingen schreef destijds alle gemeentes aan met het verzoek op een Beatrixboom te planten op haar vijftigste verjaardag. De oranjegezindte gemeente Buren heeft, zoals je ziet, aan dat verzoek voldaan.

B. Kasteel Buren

Ten westen van het centrum van Buren, waar je op de kaart een rechthoekig terrein ('Plantsoen') ziet met een gracht eromheen, stond vroeger een van de grootste kastelen van ons land. De oudste vermelding is van 1298. De graven van Gelre waren vermoedelijk de eerste bewoners. Huis Buren werd vanwege zijn strategische ligging bewoond door belangrijke bestuurders zoals de heren van Buren en de familie Van Egmond.

Maar de belangrijkste bewoners waren Anna van Egmond, gravin van Buren, en haar man Willem van Nassau, Prins van Oranje. Hun huwelijk (1551) zette het kleine stadje op zijn kop. Het was een groot feest met veel bruiloftsgasten; alleen al de bisschop van Keulen arriveerde met maar liefst zeshonderd ruiters. Niemand kon toen vermoeden dat het huwelijk slechts zeven jaren zou duren. In die gelukkige tijd woonde het echtpaar in het kasteel en kreeg twee kinderen: Philips Willem en Maria. Moeder Anna stierf in 1558 op vijfentwintigjarige leeftijd. In 1572 sloeg Willem van Nassau op de vlucht voor de Spanjaarden; het slot werd door hen in 1575 zwaar beschadigd.

Prins Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje, en diens vierde vrouw Louise de

Coligny, lieten het kasteel in 1630 restaureren. Maar na zijn overlijden stond Huis Buren leeg en raakte het in verval. In de 19e eeuw is het kasteel gesloopt. De stenen werden verkocht en gebruikt voor de bouw van huizen. Op een deel van het kasteelterrein is een begraafplaats aangelegd. Het herinneringsmonument verwijst naar het voormalige kasteel en draagt de tekst: 'Verblijf der geslachten Buren ± 1200-1435, Van Egmond 1435-1558 en Oranje-Nassau na 1558.'

C. Sint-Lambertuskerk

Op 8 juli 1551 trouwde Willem van Oranje in deze kerk met zijn eerste vrouw Anna van Buren. De bisschop van Keulen zegende het huwelijk in, volgens de rooms-katholieke rite. Tegenwoordig is de Sint-Lambertuskerk in gebruik door de Hervormde Gemeente Buren. Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje, werd in 1616 bijgezet in deze kerk. Zij is de stichter van het Koninklijk Weeshuis (zie E.). Ook de kist van Maximiliaan van Egmond, vader van Anna van Egmond, bevindt zich in de tombe onder het koor. De kelder was lange tijd toegankelijk, maar werd in 1976 afgesloten met toestemming van koningin Juliana, gravin van Buren. Nu is er alleen nog een hardstenen tombe uit 1901 te zien.

Voor de kerk, pal naast het terras, staat een bronzen standbeeld van Anna van Egmond en Willem van Oranje met hun kinderen Philips Willem en Maria.

D. Museum Buren en Oranje

In het oude raadhuis op de Markt nr. 1 is sinds 1988 het Oranjemuseum gehuisvest. 'The place to be' voor liefhebbers van ons koningshuis. Je komt er alles te weten over de geschiedenis van Buren en over de eeuwenoude band die het stadje heeft met ons koningshuis. Van kinderkleertjes van Wilhelmina, kinderschoenen van Juliana en Beatrix tot borstbeelden van de Oranjes aan toe. In de museumwinkel is ene groot aantal boeken, glazen, bekens en borden van ons koningshuis te koop.

Leuk om te weten: op het kleine bordes bij de ingang hebben verschillende Oranjes een toespraak gehouden. Zo spraken Filips Willem (zoon van Willem van Oranje en Anna van Egmond) en Maurits (zoon van Willem van Oranje en zijn tweede vrouw Anna van Saksen) hier het volk toe. Ook koningin Beatrix hield er in 1991 een toespraak.

E. Molen 'De Prins van Oranje'

Wie goed kijkt, ziet vlak bij de as van de wieken de naam van de molen staan: Prins van Oranje. 'De Prins van Oranje' dankt zijn naam aan de graven van Buren die sinds de bouw van de molen in 1716 de eigenaar waren (tot 1795). In 1947 kwam de molen in handen van de gemeente, die er tot op de dag van vandaag voor waakt dat 'De Prins' niet in verval raakt. De laatste ingrijpende restauratie dateert uit 1974. Sindsdien is de korenmolen weer maalvaardig.

F. Koninklijke Weeshuis

Maria van Buren (1556-1616), dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmond, deed vanuit haar woonplaats Buren veel aan liefdadigheid. Zo stichtte ze in 1612 het weeshuis aan de Weeshuiswal. Zij bekostigde de bouw van het weeshuis uit de rentevergoedingen die haar broer Philips Willem kreeg voor zijn bezittingen. Ze koos voor de plek waar eerder een Franciscanessenklooster had gestaan. Op de toegangspoort aan de Weeshuisstraat (zijweg van de Weeshuiswal) staat: 'Maria van Nassau; geboren prinsesse van Oranje, Gravinne Douariere van Hohenlohe, heeft dit weeshuis gefundeerd anno 1613'.

De naam van Hohenlohe verwijst naar graaf Filips van Hohenlohe, met wie ze getrouwd was van 1595 tot 1606. Na haar overlijden in 1616 is ze bijgezet in de tombe van de Sint-Lambertuskerk (zie B.).

Bij het 300-jarige bestaan van het weeshuis in 1913 was koningin Wilhelmina aanwezig. Juliana volgde haar voorbeeld bij het 350-jarige jubileum (1963). En bij het 400-jarige bestaan in 2013 onthulde Beatrix er een beeld in de tuin. Toen had het gebouw inmiddels een nieuwe bestemming gekregen, want vanaf 1972 is het Marechaussemuseum er gevestigd. Je komt er alles te weten over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee. 'Van de marechaussees te voet en te paard uit de Napoleontische tijd tot de uiterst moderne, gemotoriseerde Marechaussee van nu', aldus de site van het museum.

In de wandelgids 'Vorstelijk wandelen' nemen Sietske de Vet en Ad Snelderwaard je in 12 wandelingen mee rond historische plekken waar de voorouders van de koning woonden maar ook wandelden. De gids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.



DE MOOIESTE WANDELINGEN ZIJN
OPGENOMEN IN PRACHTIGE
WANDELGIDSEN.
128 PAGINA'S WANDELPLEZIER!
DE MOOIESTE WANDELGIDSEN VAN NEDERLAND BESTEL JE OP WWW.GEGARANDEERDONREGELMATIG.NL

€ 14,95



4 **Neem een abonnement!**
Meer dan 1500 wandelkaarten
www.wandelzoekpagina.nl/abonnement
voor slechts
€ 12,50