



# Delft ten voeten uit

---

## **Inholland dagdeelwandeling**

De wandeling loopt voor 90% door de Delftse binnenstad, een van de mooiste en best bewaarde binnensteden van Nederland. Dat is internationaal bekend, dus trekt de stad veel toeristen. De toeristenstroom en de drukte concentreren zich vooral rondom de Markt en de Nieuwe Kerk. Die doen wij ook aan, maar het is een relatief kort deel van de route, want twee straten buiten de voetgangerszone loop je als een ontdekkingsreiziger langs grachten en gevels, over bruggetjes en door hofjes waar de massa geen weet van heeft. De route begint en eindigt bij het station van Delft. Horeca is in de binnenstad overvloedig aanwezig.

## **Routebeschrijving**

De wandeling loopt voor 90% door de Delftse binnenstad, een van de mooiste en best bewaarde binnensteden van Nederland. Dat is internationaal bekend, dus trekt de stad veel toeristen. De toeristenstroom en de drukte concentreren zich vooral rondom de Markt en de Nieuwe Kerk. Die doen wij ook aan, maar het is een relatief kort deel van de route, want twee straten buiten de voetgangerszone loop je als een ontdekkingsreiziger langs grachten en gevels, over bruggetjes en door hofjes waar de massa geen weet van heeft. De route begint en eindigt bij het station van Delft. Horeca is in de binnenstad overvloedig aanwezig.

## **Achtergrondinformatie**

### **Delft ten voeten uit: kijkpunten**

#### **1. Oude Kerk**

De Oude Kerk, aan de Oude Delft, stamt al uit 1246 en is nog steeds in gebruik. Hier liggen de graven van vele beroemde personen. Al sinds de bouw staat de toren iets uit het lood, vandaar de bijnaam 'Scheve Jan'.

#### **2. Prinsenhof**

Het 15e eeuwse St. Agathaklooster werd na de reformatie in 1572 ingericht als verblijfplaats voor Prins Willem Van Oranje. Hij werd hier in 1584 door Balthazar Gerards doodgeschoten, de kogelgaten zitten nog in de muur en zijn een toeristische attractie. Het standbeeld van de prins staat in de tuin.

### **3. Agnetapark**

Grondlegger van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (ook bekend als de Calvéfabriek) J.C. van Marken liet in 1884 dit kleine tuindorp bouwen met woningen en voorzieningen voor zijn arbeiders. In het parkje staat zijn standbeeld, het wijkje is genoemd naar zijn vrouw. De woningen bestonden deels uit blokjes van vier rug-aan-rugwoningen.

### **4. Westvest**

We kijken over de voormalige Westvest. Walmolen De Roos (1679) stond van oorsprong op de stadswallen. Waar nu de tram loopt lag vroeger de stadsgracht. Daarnaast liep de spoorweg. In de jaren 1960 is de gracht gedempt voor een weg en kwam het spoor over een lelijk viaduct te lopen. Nu loopt het spoor door een tunnel, waarvan de grijze muur achter ons de ingang vormt. Rechts van de weg is een nieuwe, veel smallere 'stadsgracht' gegraven.

### **5. Calvéfabriek**

Naast het Agnetapark, aan het water staat nog altijd de Calvéfabriek, die nu onderdeel is van Unilever. Een groot deel van de oudste gebouwen is gesloopt en de pindakaasproductie werd al in 2008 overgeheveld naar Rotterdam.

### **6. Kalverbos en Nieuwe Plantage**

Beide plantsoenen zijn aangelegd op de resten van de noordelijke stadswallen. Ze vormden ooit één geheel tot er een weg doorheen werd gelegd. Het Kalverbos was tot 1874 een begraafplaats, waarvan nog enkele graven bewaard zijn gebleven. In 1895 werd er een watertoren gebouwd. De Nieuwe Plantage met de fraaie rij herenhuizen is in 1894 aangelegd op de plaats van de toen gedempte stadsgracht.

### **7. Paardenmarkt, Artillerie**

Dit plein is in feite ontstaan toen in 1654 de stedelijke buskruitvoorraad in de lucht vloog, waarbij dit hele stadsdeel in vlammen opging (de Delftse Donderslag). In 1660 is toen een nieuw, nog bestaand Kruithuis gebouwd buiten de stad aan de Schie. In 1671 werd tevens een nieuw artilleriemagazijn gebouwd. De vm. kazerne aan de noordzijde van het plein is uit 1847.

### **8. Hofjes**

Het Hofje van Pauw werd in 1707 gesticht voor arme gezinnen. Boven het kloeke poortgebouw met gevelsteen is de regentenkamer, waar het bestuur van het hofje bijeenkwam. De tuinmuur scheidt het Hofje van Pauw van het Hofje van Gratie, dat hier in 1660 gebouwd werd kort na de Delftse Donderslag. In dit hofje woonden alleenstaande vrouwen.

## 9. Markt, Stadhuis Nieuwe Kerk

De Markt is de plek waar Delft in de 12e eeuw is ontstaan, op de kruising van het riviertje de Gantel en de (Oude) Delft. Het is een van de meest monumentale pleinen van Nederland, omringd door monumenten en aan de westkant het Stadhuis (1620) en aan de oostzijde de Nieuwe Kerk (1396-1496) met de op een na hoogste kerktoren van Nederland (109 mtr).

## 10. Turfmarkt, Burgwal, Beestenmarkt

Deze pleinen lagen aan de rand van de vroegste omwalling en ontwikkelden zich als marktplein. Op de Turfmarkt werd - inderdaad - Brabantse turf aangevoerd. Oorspronkelijk was dit water, maar in 1860 werd dit deel gedempt. Op de Beestenmarkt werd vee verhandeld. Nu is dit een populair horecaplein onder fraaie platanen.

## 11. Oostpoort

Fraaie stadspoort met ophaalbrug in de weg naar Delfgauw en Pijnacker. De poort is uit 1400, de brug is 16e-eeuws. Het is de enige overgebleven stadspoort van Delft. Achter de landpoort staat nog een stukje stadsmuur met de waterpoort .

## 12. VOC-magazijn

In de splitsing van de Oude en Nieuwe Delft ligt het vm. VOC-magazijn. Schuin erachter, Oude Delft 39, ligt het Oost-Indisch Huis (1631). Delft was dus een VOC-stad. Een lucratieve handel van de VOC was die in Chinees porselein. Dat kunnen we zelf ook maken, bedachten ze hier, en zo is het Delfts Blauw aardewerk ontstaan. Nog steeds vervaardigd in De Porceleynse Fles (zie Delft Rondje Kolk).



**4** **Neem een abonnement!**  
**Meer dan 1500 wandelkaarten**  
[www.wandelzoekpagina.nl/abonnement](http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement)

voor slechts  
**€ 12,50**