



Dordrecht Rondje Hoofd

Inholland lunchwandeling

Inholland Dordrecht ligt op een prachtige locatie, op de grens van de oude binnenstad en de 19e-eeuwse 'schil'. Zowel de binnenstad als grote delen van de schil zijn een beschermd stadsgezicht. Dordrecht is de oudste havenstad van Holland, het ligt vanouds op een eiland, op een kruispunt van waterwegen, scheepvaart en havens hebben altijd een grote rol gespeeld. Rondje Hoofd is een waterrijke wandeling, dwars door de binnenstad richting het Groothoofd. Het is ook een verkeersluwe wandeling, langs stille havenkades en deels door voetgangersgebied. Horeca en winkels zijn alom aanwezig.

Routebeschrijving

Start: Inholland hoofdingang. Meteen links onder het gebouw door en dan rechts de Nieuwe Hilstraat in lopen. We komen uit op een langwerpig pleintje (Bethlehemplein), hier links aanhouden en aan overzijde straat rechts in lopen (Lombardstraat. Straat komt uit op een pleintje met links een brug. Deze oversteken en dan schuin rechts het pleintje oversteken langs het Stadhuis (KP1). Hierna de straat rechts in lopen (Groenmarkt) en eerste straatje links inslaan (Vleeshouwersstraat). Straat uitlopen tot aan de haven met de Lange Ijzeren Brug (KP2). Dit is nu een jachthaven. Over de brug en dan rechts langs de kade tot einde haven. Hier rechts de brug over en dan meteen links het volgende havenbekken volgen (KP 3). In deze haven liggen veel historische vaartuigen. De straat waarover we lopen heet Kuipershaven. Deze helemaal uitlopen tot het huisje Jongepier' en daar links het water blijven volgen. We zijn nu op het balkon van Dordrecht: het Groothoofd (KP4). Aan het eind rechts door de monumentale poort en aan andere zijde linksaf, de brug over en daar rechts trapje af naar de kade aan de kop van de haven (Wijnhaven). Daarna rechtsaf (Taankade) en langs de haven blijven lopen, tot de eerstvolgende brug. Hier trapje op en links doorsteken naar de Voorstraat. Hier rechtsaf. Bij een grote kerk buigt de straat naar rechts, maar wij gaan vlak voor de kerk linksaf een poort in (de Hof). Via een smal straatje komen bij een volgende poort en daarna op een besloten vierkant plein (KP5). We verlaten dit pleintje via de eerste doorgang rechts en komen uit op een groter plein met winkels en horeca. Dit is het Statenplein, waar we het commerciële gedeelte van de binnenstad binnentreden. We steken dit plein schuin over en volgen aan de overzijde de brede winkelstraat (Sarisgang). Na 200 mtr houden we na een kruispunt links aan (Achterom). Deze straat komt weer uit bij Inholland. Einde wandeling.

Achtergrondinformatie

Rondje Hoofd: kijkpunten

1 Stadhuisplein

Het oude stadhuis werd in 1388 gebouwd als markthal. In 1544 trok het stadsbestuur er in. Rond 1840 kreeg het middeleeuwse gebouw zijn huidige neoclassicistische gevel. Het gebouw heeft nu een museale en representatieve functie, je kunt er nog steeds trouwen. Dat naast het stadhuis, waar ook de cellen waren ondergebracht, het politiebureau was gevestigd is logisch. In 1903 kreeg het pand zijn huidige gevel. Nu zit er een modezaak.

2 Nieuwe Haven

De Nieuwe Haven werd in 1406 uitgegraven. Zij heeft nu een functie als haven voor de pleziervaart, maar veel panden langs de kades herinneren nog aan een economisch verleden. De haven wordt overspannen door de Lange IJzeren Brug. De brug is uit 1855. Het curieuze middengedeelte is een kleine basculebrug, die geopend kan worden.

3 Wolwevershaven

De Wolwevershaven is in het begin van de 17e eeuw gegraven en wordt omringd door de prachtigste woon- en pakhuizen en voormalige bedrijfsgebouwen. In de haven liggen tegenwoordig veel 'varende monumenten': historische binnenvaartschepen. Aan het begin van de haven valt vooral het 'schroevendok' van de vm. machinefabriek Straatman op, waarmee schepen uit het water getild werden. Aan het andere eind van de haven ligt de smeedijzeren Damiatebrug uit 1855.

4 Groothoofd

Het Groothoofd is zonder meer een van de meest magnifieke plekken van Nederland-Waterland. Hier kijk je uit over een driesprong van drie druk bevaren waterwegen: de Merwede, de Noord en de Oude Maas. Pronkstuk van het Groothoofd is de Groothoofdspoort. In de 17e-eeuw kreeg die zijn huidige uiterlijk, maar de oudste delen zijn 14e-eeuws. Op de poort is de Maagd van Dordrecht afgebeeld, omringd door wapens van Nederlandse handelssteden.

5 Het Hof

Het Hof was een klooster van Augustijner monniken, die na de Reformatie in 1572 de stad werden uitgejaagd. Nog in dat zelfde jaar kwamen in het Hof op initiatief van Willem van Oranje de Staten van Holland bijeen om een coup tegen de Spanjaarden voor te bereiden. Tussen Hof en Statenplein staat sinds kort een gloednieuw standbeeld van Willem van Oranje. Het Statenplein is begin jaren 1970 ontstaan na de sanering van een deel van de oude binnenstad.



4 **Neem een abonnement!**
Meer dan 1500 wandelkaarten

voor slechts
€ 13,50