



Blokje Om Dichter in Beeld 4



Poëziewandeling door het Dommeldal tussen Eindhoven en Nuenen

In het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in 2021 zijn tien poëziewandelingen gemaakt. Dichters uit de gemeente hebben zich door het landschap laten inspireren en maakten bij elke wandeling vier seizoensgedichten. Een Nuenense kunstenares heeft bij elk gedicht een schilderijtje gemaakt. Dit is de vierde wandeling uit de wandelpoëzieserie Blokje Om Dichter in Beeld.

Routebeschrijving

Routebeschrijving

L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, lh=linkerhand, rh=rechterhand, gp=gele pijl, wkp=wandelpknooppunt, A t/m D verwijzen naar de gedichten

1) Vanaf het grasveldje, met je rug naar de jeu-de-boulesbaan gekeerd naar L op Boord richting Eindhoven lopen. 1e weg R op De Geer (doodlopende weg). Na ca 500 m, voorbij huisnr. 15, gaat de weg over in een onverhard pad. Dit RD vervolgen. Een pad naar R negeren en op een gegeven moment met de bocht mee naar R. Pad naar L tussen de velden door negeren.

2) Na 100 m, bij routepaal met gp, naar L. Over een smal houten bruggetje en tussen twee grote wielen door. Langs de rand van het veld lopen. Met scherpe bocht mee naar R (vanaf hier voortdurend langs de rand van de velden blijven lopen tot aan nr. 3). Aan het einde van het veld met scherpe bocht mee naar L. Over klein houten bruggetje. Rechts zie je een houten hoogzit. Vlak voor hoogspanningskabels met een korte bocht mee naar R, aangegeven met een gele routepijl. Over smal houten bruggetje en aan de overkant meteen L. Onder hoogspanningskabels door en daarna nog een keer over een houten bruggetje. Na dit bruggetje meteen naar R. (A)

Zomergedicht A: Bleekvelden

Er is de ongesnoeide waterkant, toegang en een kleine brug die plat of rond soms, diep verscholen.

Ze brengt je naar een overkant die men toen bleekveld noemde met uitgestrekte natte weiden. Waar

eeuwen terug de zusters uit het klooster hun linnen spreidden op het kort gemaaide gras.

Maar dat ook Ruisdael al met verf dit in zijn schilderijen tonen kon: weilanden met witte weefsels.

Lopend naar de Blekerweg speur ik langs de velden. Gras groeit hier bezeten. Er is geen bleekveld meer.

(© Helma Michielsen)

Het pad maakt een bocht naar L en vervolgens scherp naar R. Je loopt nu tussen twee velden in. Nog een keer met de bocht mee naar L. Aan het einde van het veld richting breed onverhard pad lopen.

3) Op dit onverharde pad (Blekerdijk) ga je naar L. Alsmar RD en onder hoogspanningskabels door. Het pad maakt een scherpe bocht naar R. Direct daarna, aan het einde van de Blekerdijk, naar L op verharde weg. Op kruising naar R op het onverharde pad Achterbos (B).

Wintergedicht B: Velden in wintertooi

Nog zijn velden winterhard in glanzend wit verpakt. Is grond als deken ingekaderd.

Hoge bomen staan er zwijgend. Alles donkert, spant. Gekromd proberen wilgen toe te kijken.

Daglicht lijkt verborgen in de wolken alsof er dreiging en een atmosfeer van kilte. Kaalheid scherpt dit weten, verbiedt genadeloos het pril ontwaken. Altijd schemeruur.

Dit seizoen dat onbeschaamd heeft geen haast. Maakt zijn dagen af, ook deze keer.

(© Helma Michielsen)

Op een gegeven moment passeer je een toegangsweg naar landgoed Soeterbeek, aangeduid met huisnr. 2 (C).

Herfstgedicht C Buitenplaats Soeterbeek

Ramen zichtbaar en in overvloed, wit van het buitenhuis is ongebroken. Het bouwwerk lijkt van suikergoed en is alom ook veelbesproken.

Men noemt het buitenplaats, groot en statig pronkt de tuin, grasveld in een park met oude bomen, sloot en vijvers waar het water welt.

Maar tussen huis en wandelaar blijft de afstand groot. Even stilstaan, peinzen, zien hoe daar herfstkleur alles heeft verweven.

(© Klaas de Graaff)

De toegangsweg L laten liggen en RD op De Rietmussen. L meandert de Dommel, parallel aan het pad (D).

Lentegedicht D: Rietmusschen in de lente

De slootkant zingt: Die winter is vergangen. In 't gras is 't geel en dan weer wit gekleurd. Naar bonte bloemen groeide ons verlangen en naar de liefelijke vogelzangen: het wonder is uiteindelijk gebeurd.

De paden zijn getooid met groene zomen, insecten vliegen zoemend in het rond. Er komen nieuwe blaadjes aan de bomen: de lente is uiteindelijk gekomen. Van onbestemd geluk geurt nu de grond.

Het water van de beek is vol van leven, vol eendenkroos en kikvors, waterhoen. Wie zou zich niet aan vreugde overgeven? De lieve lentebloesem bloeit maar even. We lopen stil genietend door het groen.

(© Fred Lambert)

4) Na ca. 600 m, op kruising, naar R, volg gp. Onder hoogspanningskabels door en pad naar L (Heuvelakkers) negeren. Aan het einde van het pad (Groenstraat) de verharde weg oversteken en RD op Blekerdijk. Na ca. 200 m met scherpe bocht mee naar R. 50 m verderop naar L, aangegeven met een gp (je loopt vanaf hier dezelfde route als op de heenweg maar dan in tegenovergestelde richting). Loop steeds langs de rand van het veld. Met scherpe bocht mee naar R, aangegeven met gp. Na 50 m ga je scherp naar L. Daarna ga je met een scherpe bocht mee naar R. Aan het einde van het veld, voor de hoogspanningskabels, naar L en over een smal houten bruggetje. Nu de rechterraand van het veld volgen. Je loopt onder de hoogspanningskabels door. Aan het einde van het veld naar R en over smal houten bruggetje. Aan de overkant van de beek meteen L. Aan je lh zie je de hoogzit weer. Langs het water blijven lopen. Je loopt weer over een smal houten bruggetje. Verderop met de bocht mee naar R. Je loopt nog steeds langs de rand van het veld. Vervolgens met een scherpe bocht mee naar L. Aan het einde van het veld RD tussen twee grote wielen door en over het smalle houten bruggetje. Daarna R op breed zandpad. RD en zijpaden negeren. Het pad gaat na een tijdje over in een verharde weg. Aan het einde van deze weg naar L op Boord. 20 m verderop ben je weer terug bij het grasveldje waar je de wandeling bent begonnen.

Praktische informatie

Lengte van de wandeling

5 km

Startpunt

Jeu-de-boulesbaan op kruising Boord en Dubbestraat in Nuenen

Parkeren

Bij startpunt (alleen fiets!)

Horeca

Geen